

POWER-DESIGN

# Liv-moder-glæde

Glæde indefra og ud

Birgit Lynge

2013

# Liv-moder-glæde

---

## Glæde indefra og ud

Liv-moder-glæde!

Her er tre af de allerstærkeste ord samlet i ét. Et tre-enigheds-ord, om jeg må være så fri...

Jeg er klar over, at med dette konstruerede ord og begreb, livmoderglæde, risikerer jeg at koble alle I kære mænd af, men det er ikke min hensigt. Tværtimod. Så læs blot videre, mænd såvel som kvinder. Mændenes fortjeneste heraf og herved, den er også kvindernes, når I finder forståelse af dette indre dyb, som I i allerhøjeste grad bringer glæde ind i – en glæde som kun I kan bringe.

Uden jer ville der jo ingen livmoderglæde være... en glæde som kommer indefra og stråler ud i hele verden. En glæde som mændene bringer ind i kvindernes allerhelligste kildevæld eller nærmere befrugter netop dér.

## Belly

*"He that believeth on me... out of his belly shall flow rivers of living water."* (St. John 7, 38).

2

Netop ordet 'belly' har her interesse som et essensord i forståelsen af livmoderglæde.

På dansk har vi kun et klinisk ord at oversætte 'belly' med: underliv.

På sanskrit oversættes ordet med: 'hara'.

Min egen ordkonstruktion til forståelse af ordet er: 'livet for underere'.

Det fysiske og energimæssige sted befinder sig fire fingerbredder under navlen og ind i området foran ryggraden. Hos kvinder er det let at finde, da det lokaliseres i livmoderen. Hos mænd tror jeg, at den beskrevne omtale o venforer brugbar. - Prøv!

Det indledende bibelcitater fra Johannes Evangeliet er fra en engelsk udgave fra 1983, 2. edition. Her har man oversat fra den originale græske udgave med en sammenligning mellem de tidligere udgaver – *"with the former translations diligently compared and revised"*, som der står i forordet.

Det drejer sig om *"The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ"*, en autoriseret King James Version, Eyre and Scottiswode.

Det skal nævnes, at i en nyere engelsk oversættelse – i den Bibel man i dag anvender – står der: *"... out of his heart shall flow..."*, men nej, det er slet ikke hjertet, det her drejer sig om, og hvad Jesus sagde til folkeskaren under løvhyttefesten.

Hjertet har en ganske anden energi, end det skabende og fysisk og psykisk livgivende 'belly' har det.

Heller ikke den danske oversættelse har fundet ind til essensen af 'belly', men har oversat ordene fra denne tale af Jesus med *"... fra hans indre..."*

Begrebet 'hans indre' kan frit tolkes som bugspytkirtlen eller tyktarmen, blot som eksempel, og det er ikke, hvad Jesus omtaler som det levende vands kildevæld. Mon dog? - Nej, det er 'belly'!

Spørgsmålet er, hvor upræcist man kan tillade sig at være om noget så vigtigt, som den fysiske livmoder-energi; det sted hvor denne møder mandens befrugtende og livgivende sæd?

Har man været så blufærdig og subjektiv i sin tilgang til opgaven, at den mandlige oversætter – måske en præst eller en munk - har tilsidesat meningen af Jesu talte ord på grund af sin egen kirkelige generthed og blussel over for 'belly'? Har oversætterne være så fastlåste af blokeringer og stagnationer, at de har undvejet at lade sandheden komme til udtryk?

Det mente præsten Robert Llewelyn, som har gjort mig opmærksom på såvel bibelstedet som fejl-oversættelsen af ordet 'belly'.

## Hara

Robert Llewelyn (1909 – 2008), tidligere præst og leder af The Julian Shrine i Norwich UK, oversatte som nævnt ordet 'belly' med ordet 'hara', for, som han sagde, på engelsk findes ikke noget dækkende og præcist ord.

Kært barn har som bekendt mange navne, også når vi vil forblive præcise. 'Belly' svarer som nævnt til 'hara', der igen svarer til 'underlivet' eller 'livet hvor undere skabes, når mand og kvinde forenes i elskov eller i et meditativt, åndeligt samvær'. Eller når vi hummer og toner, som både "lærker" og de buddhistiske munke gør det.

Uden for klostrenes mure hvor kvinder udgør godt halvdelen af befolkningen, er det receptive og udviklende sted, der omtales, kvindens livmoder, hvor liv-moder-glæde vokser, udvikler sig og fødes som et barn, et skaberværk af den guddommelige slags. Guds og mandens og kvindens og kærlighedens og sædcellernes og æggets og Helligåndens SKABERVÆRK, skabt i magisk samspil!

Ikke altid, og helle ikke gennem hele livet, er det et barn, der således er den materialiserede livmoder-glæde. Det kan være en strålekraft så varm og blød og rund og sød. En kraft der fører "noget" med sig – vil noget ude i verden til glæde for alt og alle. Noget som er skabt til liv, til at give moderlig næring, til ren og skær at glæde.

## Kirkens stagnation

En institution som den kristne kirke, der skulle repræsentere den åndelige helhed, er stadig underlagt tabuiserede og tabuiserende begrænsninger, og dette påvirker langt ud i befolkningen. Det lægger en stagnationsskygge ind over store dele af befolkningens kvinder og mænd, der gennem noget så basalt som kulturen blokerer for livsglædens dyb: livmoder-glæden.

Inden for udviklingsbevidst arbejde regner man med, at når 20 % af en population har forløst og transformeret en given energi, er det tilstrækkeligt til, at der finder en kollektiv transformation sted. Det forløste kommer da frem i lyset og er herfra "tilgængeligt" som et alment gode – en fri energi.

Mit arbejde i Power-Design har fokus på frisættelse af arnestedet for den skabende energi og dens naturtro livsglæde. Således når jeg frem til målet, som er at lade det såkaldte Levende vand strømme frit til glæde og ære for såvel Skaberen som for menneskeheden – for dig og for mig.

Vi er nu udviklingsmæssigt nået op til hjerteenergiens både-og-energi (i modsætning til solar plexus energiens enten-eller), men her kommer vi først til et gennembrud i stort omfang ved at forløse den af kirken og ånds-overhovederne tilfangetagne ´hara´-energi.

Må repræsentanterne herfor få mod til at bade i det reelle Levende vand – i livsglæden helt inde fra livmoderglæden. Det er mit ønske og min bøn.

Når de først selv har erfaret denne glæde, vil de kende i sig selv, indefra og ud, vigtigheden af den skabende energis vertikale forankring i såvel Himmel som Jord. Og de vil komme til en erkendelse af betydningen af ´belly´. De vil elske at lade Det levende vand strømme frit uden opdæmninger og forhindringer af dette flow... om end de måtte vælge et liv i cølibat.

## Livmoderglædens egenskaber

Alt, som opleves i denne samklang, kan kaldes livmoderglæde. Det er en glæde, der er blød, varm, frodig, uendelig, vital, livfuld i sin væren, modtagende, som rummer og mærker hele verden og derfor er både sårbar og frydefuld – et kvindedyb som også er et menneskedyb (højt=dybt).

Vi befinder os dybt inde i en fysisk oplevelse af noget nærende, noget menneskeheden kan leve af og levendegøres af. De lydelige udtryk, som følger heraf, er smil, latter, kælnen og nydelsesfulde lyde. At nyde er en følelse eller en tilstand, der fødes ud af livmoderglæde. Den kan også opstå visa versa, idet den her er en gensidighed, som også i kærligheden.

Livmoderglæden gør os dybt salige. Med et sanset ord vil jeg kalde den erotiserende. I sit centrum – fire fingerspids-bredder målt fra navlen og nedad – kan man ved blot at centrere fysisk og meditativt opleve energien som en stjerneaster, og når den er ganske tændt og fyrig, da som en eksplosiv energi i alle regnbuens farver, spredt ud fra sit centrum i lys-kaskader.

Sagde du orgasme? Eller nøjedes du blot med at tænke det?

Men det er lige i øjet. Når orgasmen er forbundet med mandens og kvindens centrering i hara og med såvel en åndelig forbindelse (ID-punktet og toppen af issen) og den allerdybeste jordforbindelse (rod-punktet samt det maskuline og det feminine sex-punkt), så går alt op i ét, og det vælder fra kilden med Det levende vand.

Alt heles og velsignes i og omkring de elskende. Det er en udstrålingskraft af en sådan karat, at verden tiltrækkes og smittes heraf. – Vi kalder også det, som sker herudfra, for udstråling, men det er som om ordet i denne sammenhæng ikke fuldt ud rækker.

## Udstråling

Udstråling er en på én gang feminin og maskulin energi med kærlighedens penishjerte forrest til at bryde igennem via hjertets følsomhed og den maskuline eksplosionskraft. Som i Power-Designs logo, hvor Moder Jord fra sin kerne føder en slangeenergi, der omfavner eller omkranser hende, før den – overtaget af manden som er oppe i rette rotations-frekvens – bevæger sig ud i universet med penishovedet, det

opløftede og fremløftede hjerte, forrest i sin penetrerende kraft. Og denne power er netop penetrerende og kraftfuld, fordi den er født af og har afsæt i den guddommelige livmoderglæde.

Det er en strålekraft, der kan og vil noget; en skabende kraft med kærligheden som den gennembrydende energi.

Skabelse herfra og herudaf vil ALTID være til alles og altets bedste.

## Sjældent gør hanen guldæg uden hønen

Det, der herudfra skabes – altså i den ydmyge, åndelige, jordiske og dybe forbindelse mellem mand og kvinde – skal have en retning og en form, gerne som et produkt eller en ydelse. Og produktet eller ydelsen (hjælpen) skal kunne præsenteres for såvel børn som kvinder, mødre, med ordene: "Det har vi skabt til glæde og udvikling af kærlighed på denne dejlige Jord."

Det skabte og dernæst producerede skal have et overordnet formål og have sit afsæt i livmoderglæden, for at det har en værdi for såvel den yngste generation som for de kommende generationer.

Kvinderne vil derved nurses og heales ind i det magiske sted, hvorfra energien "i sin tid" er sat i flow. Og sjældent er dette muligt, hvis energien er uden et overordnet åndeligt formål og rettes ud imod destruktion og kærlighedsløse produktioner. Det være sig våbenproduktion eller produktion af syntetisk medicin, af tilsætningsstoffer i maden, af nedbrydende og ødelæggende kreationer og produktioner.

Kun det enkelte menneske selv kan samvittighedsfuldt, dvs. med den ene hånd på sit hjerte og den anden på børnenes og sine medmenneskers bryst, sætte en produktion i gang – en energi i flow – sige: "Vær så god! Det her har jeg skabt til jeres og verdens bedste. Til sand livmoderglæde!"

## Healing

Det energi-flow, som jeg tidligere har talt om, er så kraftigt og rensende for både manden og kvinden – ja for alle – at hvad der måtte befinde sig i såvel kroppene som sjælene af uforløst smerte, måske efter aborter eller efter uudtrykt livsglæde, det heales af denne penetrerende og transformerende kraft. Og det sker, netop fordi hengivenheden i denne akt er en tilstand, der tillader healingen at finde sted.

Lad gerne ordene ligge – overhør dem og forbind jer i stedet med livmoderglæden. Lad den tale til jer. Herved når I til kernen af alt livgivende. Her hvorfra floder af Det levende vand strømmer i uendelighed.

Og her bliver aldrig tørlagt! Tro på det!

## ØVELSE:

1. Lad din erindring gå på opdagelse for at afsøge de "skabelser" (kreationer), som du oplever som værende undfanget og født ud af dig og en partners fælles livmoderglæde... Noget I har undfanget i fællesskab og med berøring fra det hellige og underfulde.

2. Hvil 2-3 minutter i den følelse, som det åbner for hos dig. Glæd dig og lad dig gennemstrømme af glæden.

3. Brug nu følelsen til nye skabelser, nye kreationer, nye guldæg. På den måde sikrer du, at det skabte er ægte og til både din og verdens bedste... at kreationerne er skabt i livmoderglæde og –kærlighed.

Skulle man have fået bortopereret livmoderen, så vil kroppen huske den, som om den stadig er intakt til stede. Derfor kan du med stort udbytte lave ovenstående øvelse til trods for din eventuelt fjernede livmoder.

### **Livmoderglæde forløses ved**

- at finde mening med tab, så som tab af et foster og af større skabelser (projekter, drømme, produkter, et hjem, materielle genstande, penge),
- at vide dig favnet og passet på,
- at elske med dybt forbundne åndedrag og en slags taksigelse for din elskede og for livet,
- at vide dig elsket akkurat som du er,
- at hvile i ubetinget tro og tillid,
- at lege fordi du har lyst, ja endog ikke kan lade være...

Birgit Lyng  
Helgenæs  
Kyndelmisse i januar 2013